



In onze kerk brandt de zondag voor Kerstmis en tijdens de Kersttijd **het Vredeslicht** en hopelijk ook in vele gezinnen.

Het Vredeslicht wordt elk jaar in de grot van de geboortekerk van Jezus in Bethlehem ontstoken en daarna verspreid over de hele wereld. Zo ontstaat er al meer dan 20 jaar vlak voor Kerstmis vanuit dat kleine vlammetje een oceaan van licht.

Ook in het bisdom Limburg wordt deze Vredeslicht actie gehouden. Een aantal Nederlandse scouts haalt het Vredeslicht op in Wenen en het wordt verder per touringcar naar Nederland gebracht waar het verder wordt doorgegeven door scoutinggroepen aan de Limburgse parochies. Enkele Houthemse kinderen brengen het Vredeslicht op zondag voor Kerstmis tijdens de Mis binnen in onze kerk.

De kaars met het Vredeslicht staat op het Gerlach altaar. Na elke viering en tijdens de openingsuren van de kerk (10.00-16.00 u) kan men een eigen vredeskaars ontsteken aan het Vredeslicht, meenemen naar huis en eventueel voor het raam plaatsen.